

T'FORT VAN BREENDONK

Op donderdag 5 februari zijn we naar het fort van Breendonk geweest dat in de 1^e wereldoorlog en in de 2^e wereldoorlog bestond als een strafkamp voor gevangenen. Het werd geleid door de Duitse SS'ers.

In het fort zaten 600 gevangenen waarvan maar 20 vrouwen. Er was een gids die ons vertelde over wat er allemaal gebeurde in die tijd. We hebben gezien hoe de gevangenen moesten slapen op strozakken in kamers waar ze met 48 samen in één kamer lagen. Hoe ze zich moesten wassen in onhygiënische omstandigheden en hoe ze onmenselijk werden behandeld en gekleineerd. Ze kregen nauwelijks te eten, waardoor de gevangenen fel vermagerden na nog maar een maand. Bij de aankomst in Breendonk moesten de gevangenen recht met hun gezicht tegen de muur staan en mochten ze niet bewegen en als ze toch bewogen kregen ze slaag of werden ze met hun hoofd tegen de muur gewreven, verschrikkelijk dus! De tijd dat ze daar gevangen zaten was ongeveer 2 a 3 maanden. Maar weinigen raakten er levend uit. We hebben ook de folterkamer gezien waar de ondervragingen gebeurden. Als de gevangenen niets wilden zeggen werden ze gefolterd met soms de dood als gevolg...

Wat mij het meeste raakte was hoe de mensen daar werden behandeld en gefolterd.

Aurelie Van Heghe

5 LB