

# WELKOMSTONTBIJT VOOR HET 1<sup>ste</sup> JAAR

Dinsdag 1 SEPTEMBER 2015



Op de eerste schooldag werden alle eerstejaars samen met hun ouders onthaald met een ontbijt. Het was een gezellig moment. De nieuwe leerlingen voelden zich vlug op hun gemak. Het startschot voor het nieuwe schooljaar was meteen gegeven. Hieronder lees je enkele reacties van leerlingen.



Het ontbijt vond ik superleuk. Ik was een beetje zenuwachtig. We konden er praten met vrienden die ik kende en ik leerde ook nieuwe vrienden kennen. We kregen een speech van de directeur. Daarna zagen we de nieuwe klas. We kregen een rondleiding en maakten kennis met nieuwe leerkrachten.

**Kjell 1A**



Het eten was heel lekker. Ik had chocomelk gedronken. Na het ontbijt gingen we naar de klas. We maakten kennis met elkaar. Nu ken ik alle namen van de klas.

**Thomas 1A**



Het ontbijt vond ik leuk. Toen we aankwamen, kregen we een sticker op onze trui. We konden meteen zien wie er allemaal in onze klas zat. Na het ontbijt gingen we naar de klas. We kregen uitleg over het lessenrooster. 's Middags mochten we naar huis. Mr. Callens wandelde met me mee naar het station en toonde de veiligste weg. Het was een leuke start.

**Clément 1A**



Het ontbijt vond ik superleuk. Ik had wel een beetje stress. Na een halve dag les mochten we al terug naar huis. Ik vond het een leuk begin.

**Dianto 1A**



Het ontbijt met de chocomelk vond ik lekker. Ik was blij om mijn

vrienden en vriendinnen van vroeger terug te zien. Ik was een beetje zenuwachtig. We hadden maar een halve dag les door "Waregem Koerse".

**Sharon 1A**

Het ontbijt was supperlekker. In het begin had ik wel wat stress. De klas is leuk en ook de leerkrachten. We mochten 's middags reeds naar huis omdat het "Waregem Koerse" was.

**Thanée 1A**

Het was leuk op de eerste dag. Ik was zenuwachtig omdat ik bang was. 's Middags mocht ik met de schoolbus naar huis. Ik vertelde aan papa en mama dat het een leuke dag was.

**Shakira 1A**



Het was heel spannend. Ik kon niets eten omdat ik zo nerveus was. Uiteindelijk viel het best mee. Na een halve dag les, mochten we terug naar huis.

**Dave 1A**



Het was super spannend. Ik had veel zenuwen, maar toch was ik blij dat ik terug naar school mocht. Ik vond het een leuke dag op mijn nieuwe school.

**Lindsey 1A**